

Nytårsteksten fra Sognepræsten

"Hver gang et nyt år starter, så er det som om at vi har en tendens til at reflektere over tiden. Som året rende ud nytårs-aften, så flakker tankerne i alle retninger, man tænker tilbage på det forgange, samtidigt med at man uundgåeligt kommer til at tænke på, hvad man håber det nye år vil bringe. OG det er måske ikke så mærkeligt for mennesket er hengivet tiden. Vores liv udfoldes i tiden gennem tidsdimensionernes inddeling af de øjeblikke og skelsættende oplevelser, der udgør det levede liv. Vores fortid, nutid og fremtid forstås ud fra temporalt funderede kategorier som erindring, forventning og vores engagement i nuet. Hos Augustin bruges begrebet *distintia animi* (Confessiones, skrevet omkring 397-400t) til at udlægge menneskets måde at være til på i de forskellige tidsdimensioner som en udspændthed. At mennesket udspændes over alle tidsdimensionerne på samme tid, viser, at man aldrig er til stede i kun den ene, hvorpå den næste følger. Derved er tiden for mennesket ikke bare overgangen fra nutid til fortid, mens fremtiden venter i horisonten på at blive præsens. Når mennesket udlægges som *distintia animi*, må den diakrone forståelse af tidsdimensionerne, hvor mennesket vandrer gennem tiderne forkastes. I stedet kan man da lade en synkron forståelse af tidsdimensionerne som et gensidigt vekselvirkningsforhold, hvor alle dele præger hinanden og ikke mindst mennesket, der uundgåeligt er indviklet i dem alle samtidigt.

Det er i nuet, at livet leves, men med fortiden i hukommelsen og blikket rettet mod fremtiden. Fremtiden er den horisont, livet strækker sig imod, men hvordan forholder man sig til bevidstheden om, at den horisont bliver kortere og at der til sidst ikke er mere tid? Døden er den radikale grænse, som mennesket ikke kan komme ud over. Døden som tidens ophør for den enkelte er en kontrainuitiv tanke. Rent instinktivt forfalder tanken til, at tænke at der endnu er lidt tid, inden døden indtræffer. På denne måde udskydes det ubehagelige i at tage stilling til sin egen dødelighed og tiden anses som en uendelig ressource. Problemet med fremtiden er, ligesom med fortiden, risikoen for at blive så indviklet i den, at man mister sin tilstedeværelse i nuet. Så måske er nytåret et godt tidspunkt at stoppe op over overveje, hvad vi vil bruge vores tid på. Her hvor vi netop har oplevet et gammelt år gå på held og et nyt komme til.

Forholdet imellem nyt og gammelt, udtrykkes så fint i to af de i menneskelivet så centrale ritualer vi kender fra kirken; dåben og begravelsen. Her vi hører de samme ord, første gang inden vandet pøses i håret på det lille barn og anden og sidste gang inden vi kaster jord på kisten:

"Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde."

Vi hører ordene til dåben, hvor vi husker på at vi selv er genfødt til et levende håb. Genfødt i dåben, hvor vores liv gives en ekstra fylde. For lige meget, hvor hjemløs og forladt man kan føle sig, så har vi et åndeligt fællesskab i Kristus.

Når vi er til begravelse og hører de samme ord, er ordene over den vi tage afsked med en trøst, men ordene taler også til os. De husker os på, at vi også endnu er en del af det levende håb. Vi har endnu tid. Vores skrøbelige kød har endnu tid til at få udrettet noget af det vi endnu ikke har nået.

Og netop det med at blive husket på at der stadig er tid til at få gjort noget, det er nok noget af det som nytårstraditionen trækker på. Den husker os på, at det nye år er noget vi skal tage imod, så vi i det kan få udlevet vores potentiale og måske ikke mindst bidrage til at skabe rammerne for at også andre kan udleve deres.

Aske Olsen,
d. 15. december 2017

Gudstjenester

Bogø:
31. december 14:30
ved Tina Preus Hansen

14. januar Højmesse
kl. 10:30

28. januar Højmesse
kl. 10:30

Fanefjord:
7. januar Højmesse kl. 10:30

16. januar kl. 17:30
Børnegudstjeneste med
spisning. *

21. januar Højmesse
kl. 10:30

Læs mere om alle datoer på
hjemmesiden

Fanefjord Centret:

3. januar Gudstjeneste



En lille forklaring:

* "Efter en kort børnegudstjeneste, der tager udgangspunkt i fortællingen om profeten Jonas, der på sin lange rejse har et møde med en hval, så serveres der mad i sognegården ca. kl. 18:00. Det er gratis at deltage, men for at vi lettere kan tilpasse mængden af mad, så må man meget gerne skrive til aeo@km.dk hvor mange børn og voksne man deltager."

Børnekoret

Børnekoret ved Fanefjord Kirke holder pause. Opstart igen efter uge 7. Se i den månedlige annonce



Arrangementer

Fanefjord:
Næste menighedsrådsmøde medio/ultimo januar.
Se hjemmesiden.



Kontakter

Både Bogø og Fanefjord:
Sognepræst: Aske Emil Olsen, tlf. 55 81 70 05 og 29 26 50 05 – mail: aeo@km.dk
Organist: Pia Dahl, tlf. 40 55 36 45 – mail: pdmusik@c.dk (ferie i ugerne 1+2+3 og i uge 6)

Fanefjord:
Menighedsråd: v/ formand Hans Tychsen, tlf. 55 89 30 69 – mail: h.tychsen@mail.dk
Graver: Hanne Pia Larsen, tlf. 55 81 74 43 – mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk

Bogø:
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann, 24 27 14 15 – mail: abthielemann@gmail.com
Graver: Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 – kirkegrd@gmail.com

Redaktion af denne side: Aske Emil Olsen og Johnny Buch tlf. 51 23 50 68



Hjemmesider

Fanefjord kirkes hjemmeside:
www.fanefjordkirke.dk

Bogø Kirke ikke har ingen hjemmeside, men informationer vedr. menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på www.bogøtidende.dk eller www.bogø.eu